

CHWP VOORGOED DICHT

Iets meer dan 8 jaar geleden en wel op 1 september 2011 hebben wij het stokje overgenomen van Hans en Joke. Midden in de crisis zijn we aan dit avontuur begonnen. We hebben van alles meegemaakt zoals financiële tegenvallers bij de diverse verbouwingen, boetes m.b.t. het rookbeleid, tegenvallende evenementen, aanpassing leeftijds grens alcohol, BTW verhoging, verscherpt vergunnings beleid enz. enz. Maar dit alles heeft ons er niet onder gekregen, daarvoor was er iets anders nodig.

Twee jaar hebben we ons nek uitgestoken met de kermis, en ondanks de geringe opbrengsten waren we ook dit jaar weer bereid om er een mooie kermis van te maken. Helaas had de massa andere plannen en kozen ze ervoor om niet naar onze kermis tent te gaan.

Dit heeft geresulteerd in een dermate groot verlies dat we onze leveranciers niet meer kunnen betalen. Leveranciers die grotendeels uit de gemeente Uden komen. Ook zij zijn de dupe van het hele verhaal, niet alleen wij.

Er zijn diverse criteria om van de gemeente een sanerings krediet te kunnen krijgen, één daarvan is dat het bedrijf levens vatbaar moet zijn. Dit blijkt niet zo te zijn.

Verkoop van inventaris en Goodwill zodat het café door een ander voortgezet kan worden wordt begrijpelijk niet ondersteund door onze verhuurder. Blijft er nog een optie over en dat is verkoop van alle inventaris, en beëindigen van het café.

Dus vanaf heden zondag 3 november 2019 zijn de deuren van Café Het Witte Paard voorgoed dicht.

Wij willen al onze trouwe gasten bedanken voor de afgelopen acht jaar, en we hopen dat deze mensen ergens weer een tweede thuis kunnen vinden.